



Στην Παλαιστίνη εδώ και περίπου εξήντα χρόνια συμπυκνώνονται οι αντιθέσεις του κόσμου μας στην πιο ακραία μορφή τους. Η βάρβαρη στρατιωτική κατοχή της Παλαιστίνης από το κράτος του Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου, ηθικής και διεθνούς νομιμότητας. Τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά: οι Ισραηλινοί (που το 1947 ήταν το 1/3 του πληθυσμού, παρά τον συνεχή εποικισμό) κατέλαβαν το 78% της ιστορικής Παλαιστίνης και περισσότεροι από 750.000 Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους -για να μην τους επιτραπεί να ξαναγυρίσουν ποτέ. Το Ισραήλ γεννήθηκε μέσα από την εθνοκάθαρση, τη βία και τη μαζική τρομοκρατία.

Εξήντα τέσσερα χρόνια μετά τη Νάκμπα (καταστροφή), και 45 χρόνια μετά τον “πόλεμο των έξι ημερών” και την κατάληψη και της υπόλοιπης Παλαιστίνης (Δυτική Όχθη συμπεριλαμβανομένης της Αν. Ιερουσαλήμ, Λωρίδα της Γάζας), οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν την αντίσταση, επιμένουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους στη ζωή, τη γη και την αξιοπρέπεια. Στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, βρίσκονται αυτήν την εποχή οι ηρωικοί Παλαιστίνιοι απεργοί πείνας, μέσα στις ισραηλινές φυλακές.

Θέλοντας να συμβάλουν τόσο στη διατήρηση της μνήμης όσο και στην ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης, ο [Σύλλογος Ιντιφάντα](#) και ο **αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος “σβούρα” στην Κόρινθο (Σίνα 37)**

οργανώνουν το

Σάββατο 30 Ιουνίου στις 8.30μμ

, προβολή του ντοκιμαντέρ: «Ο αγώνας του χωριού Μπιλαΐν ενάντια στο Τείχος της τροπής» (40’).

Επίσης θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ντοκιμαντέρ “Το τίμημα της ελευθερίας” για τον κρατούμενο παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργουτί (20’).

Είσοδος: ελεύθερη.